



Geldbedrog

Als hoogopgeleid econoom, jarenlang actief geweest in de bancaire sector, behoort je eigenlijk veel vertrouwen te hebben in het economische systeem. Geld is vloeibaar en zorgt ervoor dat de economie efficiënt is. Hierdoor worden de benodigde productiemiddelen ingezet op de plek waar zij het meest nuttig zijn. Niemand zit tenslotte te wachten op slechte, onnodige of nutteloze goederen en diensten. In onze zoektocht naar antwoorden op onderstaande belangrijke vragen:

wat is nu eigenlijk geld?

wie bepaalt wat geld is?

wie brengt het in omloop?

raken wij steeds verder verstrikt in een ondoorzichtig web van duistere krachten. Het 7^{de} boek van de hand van F. William Engdahl "**Gods of Money**" legt opnieuw veel verborgen geheimen bloot. Het zijn de goden van Wall Street die al geruime tijd de regels bepalen. Goden die zelfs samenspannen met centrale bankiers. In Amerika dus met de leden van de Federal Reserve Banks. In Nederland noemen wij dit de centrale bankiers. Het boek legt goed onderbouwt uit dat het één pot nat is. Achter de machten en krachten van ons geld schuilt een wereld vol intriges en bedrog, zoals wij dit al jaren benoemen in onze lezing "**Geld revolutie, de strijd om de wereldmacht**".

In het boek "Gods of Money" legt Engdahl naadloos de innige verbanden bloot tussen de politieke en financiële macht. Hoe geld een belangrijk geopolitiek wapen is geworden. Het is niet voor niets dat velen in de wereld de US dollar als machtigste wapen van de VS zien.



Het heeft geen zin om dit hele boek nu te beschrijven. Alles wat Engdahl schrijft moet jezelf hebben gelezen alvorens het te kunnen geloven. Onze ervaring is dat als wij erover schrijven of vertellen dat je door menigeen wordt bestempeld als "wappie". Als F. William Engdahl de verbanden bloot legt en beschrijft zullen mensen die hem niet kennen hem waarschijnlijk zien als een gefrustreerde Westering die overgelopen is naar het Oosterse front. Als Michael Every, hoofd econoom bij Rabobank een artikel schrijft met dezelfde strekking, dan beginnen meer lezers het te geloven. Echter, zij herkennen in zijn publicaties niet het algemene geluid van Rabobank Nederland. En als andere vooraanstaande specialisten, zoals Nobelprijswinnaars of professoren een kritisch geluid laten horen, andersluidend dan het officiële verhaal van de politiek en massamedia, dan wordt hun verhaal op allerlei manieren verboden, verbannen, gecensureerd etc. Het mooie van een boek uit 2009 is dat het tijdloos is. Anno 2021 kun je als lezer zelf beoordelen hoe de inzichten van de schrijver destijds waren. Het laatste hoofdstuk "**The theft of a Nation**" beschrijft de diefstal die de Amerikaanse regering toepast op haar burgers en de rest van de wereld. "**Money is the root of all evil**". Inmiddels wordt de wereld overspoeld met nieuw geld wat uit lucht wordt gecreëerd.





Dit proces is inmiddels al decennia lang bezig, maar wordt qua omvang en samenstelling steeds duisterder. De gewone burger gelooft nog steeds de wijsheid van de goden. De centrale bankiers en hun andere financiële vrienden in de top van de bankwereld gaan hun redding van het coronavirus. Zij gaan ervoor zorgen dat het klimaatprobleem ook opgelost gaat worden. Een nieuw Marshall Plan wordt over de wereld uitgerold.

Het zal voor nieuwe banen en voor veel economische voorspoed zorgen is de toelichting van de goden.

President Obama en zijn regering werden gezien als een veel betere regering voor de wereld dan de regering van Trump. Nu president Biden aan het roer staat, de vice-president onder Obama, keert alles weer ten goede is de algemene veronderstelling. Het zal waarschijnlijk allemaal anders lopen. De grootmachten liggen overhoop met elkaar. En meer geld drukken gaat de onderlinge verhoudingen in de wereld echt niet verbeteren. Integendeel zouden wij zeggen op basis van het verleden.

Op één van zijn laatste bladzijden in zijn boek komt Engdahl met de opvallende zin **“Emperor**

Nero at one point declared, let us tax and tax again. Let us see to it that no one

owns anything”. Oftewel, één van de Romeinse Keizers zei ooit dat wij het volk alles af moeten nemen. Geef de burgers spelen en brood en zij zijn gelukkig. Voor de rest wordt het volk slaaf in het systeem van de elite. Hoe treffend is dan nu de stelling van het World Economic Forum. De huidige mondiale elite gebruikt de slogan **“You ‘ll own nothing, and you ‘ll be happy about is”**.

Eeuwen later wil de elite opnieuw alles afpakken (via belastingen). De

elite gaat de wereld transformeren zoals zij hem als meest wenselijk zien. Waarschijnlijk is iedereen gelijk aan elkaar, alleen sommigen net ietsjes meer gelijk. F. William Engdahl laat ook in dit boek weer zien hoe de wereldwijde verbanden lopen, die voor velen ongeloofwaardig zijn. Geopolitiek speelt een enorm belangrijke rol en het geldsysteem is daar een afgeleide van. De huidige wereldmacht is eigenlijk failliet. De enige manier om voorspoed te vergaren is via het veroveren van extra grondgebied inclusief de natuurlijke hulpbronnen. Rusland is al meer dan een eeuw de hoofdprijs die onder de Amerikaanse Westerse machtsstructuur moet komen vallen. Het enorme land heeft relatief weinig bewoners, maar een overvloed aan natuurlijke rijkdommen. Van de productiefactor “grondstoffen” kunnen weer nieuwe producten worden gemaakt die vooral voor economische groei zullen zorgen van de kolonisator.

Geld cq kapitaal is ook een productiefactor. Maar het is slechts een hulpmiddel om de andere 3



Klaus Schwab - World Economic Forum

1. “You’ll own nothing” – And “you’ll be happy about it.”
2. “The U.S. won’t be the world’s leading superpower”
3. “You won’t die waiting for an organ donor” – They will be made by 3D printers
4. “You’ll eat much less meat” – Meat will be “an occasional treat, not a staple, for the good of the environment and our health.”
5. “A billion people will be displaced by climate change” – Soros’ Open Borders
6. “Polluters will have to pay to emit carbon dioxide” – “There will be a global price on carbon. This will help make fossil fuels history”
7. “You could be preparing to go to Mars” – Scientists “will have worked out how to keep you healthy in space.”
8. “Western values will have been tested to the breaking point.” – “Checks and balances that underpin our democracies must not be forgotten”





productiefactoren (arbeid, grondstoffen en vaardigheden) efficiënt in te zetten. Het huidige financiële systeem is verre van efficiënt. Risico heeft geen prijs meer en de rentefunctie is dood. Vastgoedprijzen tenderen in geen enkele normale verhouding meer ten opzichte van het gemiddelde inkomen van de burger. Er wordt volop geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van geld, de cryptocurrencies. Zoals er vlak voor de uitbraak van de Kredietcrisis volop geëxperimenteerd werd met kredietderivaten en securitisaties van schuldtitels. Ratingbureaus, als S&P, Fitch en Moody's, wisten luchtkastelen als goud te verkopen. Dit alles met medeweten van de centrale bankiers, bankiers en toezichthouders. Kamerleden zoals in Nederland, werden niet geacht kritiek te geven en/of überhaupt kennis van zaken te hebben. Het product van de bankiers, het geld, is er één van list en bedrog. Één van zelfverrijking waarbij de gevolgen voor het gewone volk er niet toe deden. Dit spel gaat nog iedere dag door. Bonussen aan de top en loonkortingen en het snijden in arbeidsplaatsen aan de onderkant. De meeste mensen keuren het in deze wereld helaas goed. Want degenen die kritisch zijn worden wappies, doem- en/of complotdenkers.

Hoewel het boek in het engels is geschreven, is het zeer goed leesbaar en zoals al zijn boeken sterk aan te bevelen. 7 van zijn 8 boeken heb ik inmiddels gelezen. Het is geen geheim dat hij zeer kritisch is over het Westerse Rijk en haar politiek. Het is niet dat hij pro-Russisch of pro-Chinees schrijft. Zo zitten wij ook niet in het spel. Maar zelfreflectie is wel nodig. Het volgende boek wordt **"De slag om Europa"** van Rob de Wijk. Geopolitiek maar dan vanuit een ander perspectief is de verwachting. De ondertitel **"Hoe China en Rusland ons continent uit elkaar spelen"** geeft al veel aan. Of hier sprake is van enige historische zelfreflectie zullen wij moeten ontdekken.



Onze visie op de toekomst is gebaseerd op meer dan 150 boeken over geopolitiek, macro-economie, sociologie, psychologie, financieel systeem, geschiedenis etc. Voeg daarbij ook nog veel andere publicaties toe van internet, kranten en tv. Al deze inzichten hebben wij gebundeld in de lezing **"Geld (R)evolutie, de strijd om de wereldmacht"**. Een belangrijk hoofdstuk van toekomstige geschiedenisboeken wordt nu geschreven. En wij leven er midden in. Wilt u weten hoe de wereld in elkaar zit, wat mogelijke toekomstscenario's zijn en hoe u zich hierop (financieel) kunt voorbereiden? Wij hebben onze inzichten gebundeld in een 3-delige YouTube video waarin wij op zoek gaan naar de betekenis van de stelling van Henry Ford uit 1920: *"Het is maar goed dat de gewone burgers ons bank- en financiële systeem niet begrijpen. Want deden ze dat wel, dan zou er direct een revolutie uitbreken"*.



Benieuwd naar onze lezing?

Bekijk nu de video.





Disclaimer Golden Crosses B.V.:

Op deze publicatie is de disclaimer van Golden Crosses B.V. van toepassing.

Verkorte disclaimer:

Alle aanbevelingen inzake de aantrekkelijkheid van bepaalde effecten dienen niet gezien te worden als aanbod om effecten en/of andere zakelijke waarden te kopen of te verkopen, noch als een uitnodiging of aansporing tot het doen van enige investering.

Alle communicatie is generiek van aard en houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie, kennis en ervaring en beleggingshorizon van de betreffende lezer. Alle informatie mag dan ook niet worden aangemerkt als een persoonlijk advies.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van alle uitingen van Golden Crosses in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de lezer dient zelf de restricties te achterhalen.

Golden Crosses verbiedt het geheel of gedeeltelijk verspreiden van alle uitingen van Golden Crosses en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derden op grond van inzichten van Golden Crosses.

Het intellectueel eigendom van alle publicaties van Golden Crosses behoort toe aan Golden Crosses.

De gehele disclaimer kunt u lezen op de website www.goldencrosses.nl

